



Van het bestuur

Van Bes van Pinxteren:

Laat ik maar eerst beginnen met het vervelende nieuws:

Sjoerd Papa van tuinnummer 66b stuurde ons 14 oktober een mail getiteld: Droevig Weerzien! Daarin schreef hij het volgende:

“Door omstandigheden waren we lang niet geweest. Opgetogen met biologische knoflookplantjes (aangeraden in de vorige nieuwsbrief) kwamen we bij onze tuin aan. Er ging een siddering door ons heen toen we zagen dat onze tuin als stortplaats was gebruikt. Meerdere palen, een parasolvoet, shagverpakkingen, grote en kleine glasplaten, ijzeren draadhek (150 cm hoog) en oude plantverpakkingen, zie de foto’s.

Bovendien stond mijn groene kasje er niet meer (door velen hetzelfde model in gebruik).

Het respectloze, diep trieste gedrag van een mede-tuinder heeft ons diep geraakt. Langer dan een kwartier hebben we het dan ook niet uit kunnen houden. Vol ongeloof zijn we naar huis gegaan.”



Het zal toch niet zo moeten zijn dat we camera’s moeten gaan plaatsen om te zien wie dit zomaar doet.

Mocht u iets gezien hebben, spullen herkennen of als u per vergissing de rotzooi op tuin 66b heeft gedumpt, dan horen we dat graag.

Wat ik nog niet eerder heb gemeld is dat we 27 juli ook van Marjolijn Blauw (tuinnummer 64) een mail ontvingen dat haar bessenstruiken (rode-, zwarte- en kruisbessen) compleet gestript zijn. Ook het aardbeienbed was leeg. Er waren geen vogelsporen. Later bleek dat er bij meerdere mensen fruit was verdwenen. We krijgen nog wel meer klachten over verdwenen kroppen sla en andijvie. De boosdoener is..... zie artikel van Sieb.



JUBILEUM

Op 22 oktober hebben we een heel gezellige avond gehad ter ere van ons 25-jarig bestaan. De feestcommissie, bestaande uit Bert Blankensteijn, Ronald van de Kemp en Jenny van Werven, heeft ons allen een geweldig programma voorgeschoteld. Sketches gespeeld door Bert, een heerlijk koud & warm buffet, bingo met mooie prijzen, dit alles gecombineerd met heel gezellige muziek van Kees Broekman (vriend van Bert) op zijn keyboard. De stemming zat er goed in.

Nogmaals hartelijk dank commissie!

De boekjes van Garant zaden zijn weer binnen.

Een aantal leg ik in de windhoos en een aantal hou ik hier bij mij thuis .



De bestellijsten kunnen dan op 7 januari aanstaande ingeleverd worden in de Windhoos of bij mij vóór de zevende.

Namens het bestuur,
Bes van Pinxteren

Van Sieb Knobbout:



I **Ilegale tuinders**

Regelmatig kregen we klachten dat er groente verdwijnt.

We hebben er veel speurneuzen op gezet, onder andere Peter R. de Vries en Opsporing Verzocht. En we hebben de daders gevonden!

We hebben ze de wacht aangezegd en overwogen om ze bij de Griek te brengen.

Maar dat hebben we niet gedaan 😊.

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 7 januari hebben we een Nieuwjaarsborrel op de tuin. Start om 11.00 uur. Dan komen ook de nieuwe tuinders om hun contract te tekenen. Dan kunnen oude en nieuwe tuinders kennis maken met elkaar.

Wees allen welkom op zaterdag 7 januari!!!!



Zaden bestellen

Ook zijn op zaterdag 7 januari de nieuwe catalogus en bestellijsten beschikbaar voor de mensen die biologische zaden bij Bolster willen bestellen.

De bestellijst voor mest/compost komt in januari.

Groet,
Sieb





Moestuin opruimen

Zo vanaf november ligt het werk in de moestuin voor een groot deel stil. Toch zijn er nog wat klusjes die je kunt doen in de moestuin in de winter. Bodembedekking aanbrengen bijvoorbeeld, en het een en ander opruimen uiteraard.

Je hoeft heus niet alles op te ruimen in de moestuin, maar zieke en dode plantenresten haal je maar beter tijdig weg. Ze kunnen ziekten en schimmels bij zich dragen, die zich pas volgend jaar zullen manifesteren op je planten. Gooi ze bij voorkeur in de GFT-bak, niet op de composthoop. Haal ook koolstronken die geen nut meer hebben weg.

Droge plantenresten of restanten van bloemen laat je staan tot in de lente. Het kan een tijdelijke voedselbron zijn voor vogels en het ziet er leuk én mooi uit met een laagje rijp of wanneer het gesneeuwd heeft.

Moestuin winterbak

Speciaal voor de fanatieke tuinders die tijdens het winterseizoen nog een beetje willen tuinieren:

Als je een houten kweekbak zonder bodem met een doorzichtig deksel op een beschutte plaats zet (in de zon en uit de wind) en/of wat isolatie biedt door tegen de zijkanten balen stro te zetten, kan je daaruit de hele winter door (veld)sla, spinazie en snijkool oogsten. Helemaal als je de bak in de koudste periodes 's nachts afdekt met een (isolatie-)deken.



Wat kun je erin doen:

In de winter kies je andere groentes dan als het warm is. Wat je kunt gebruiken is: spinazie, veldsla, wintersla, winterpostelein, lente-ui en uien die goed tegen de kou kunnen.

En, heel verrassend: doperwten. Die kweek je niet voor de erwten maar voor het groen; de scheuten kan je heel goed roerbakken.

Succes is niet gegarandeerd maar altijd leuk om te proberen!



Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst

Bes van Pinxteren - voorzitter
Arnold Klootwijk - penningmeester
Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie
Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie
Bert Blankensteijn - bestuurslid

Website www.tveo.nl - Sandrien Lammers

Facebook Groep 'Eigen Oogst' - Kirsten Vonk

Nieuwsbrief

Contactpersoon - Blandine de Kreuk-Fokker
- Kirsten Vonk

Datum oprichting Tuin Vereniging Eigen Oogst: 28-10-1991

