



Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst

Bes van Pinxteren	- voorzitter
Arnold Klootwijk	- penningmeester
Sieb Knobbout	- voorzitter tuincommissie
Jeanne Bus	- secretaris, ledenadministratie, tuincommissie
Bert Blankensteijn	- bestuurslid

Vanaf deze plaats moet ik u helaas mededelen dat twee leden van onze vereniging zijn overleden.

Op 20 maart jongstleden overleed op 82-jarige leeftijd Ab Blankensteijn. Een maand later op 20 april overleed Wim Berendsen op 88-jarige leeftijd.

Beiden hebben veel voor onze vereniging betekend (zie verderop een in memoriam).

Vanaf deze plaats wil ik namens ons allen hun beider vrouwen, kinderen en verdere familie alle sterkte toewensen.

Bestuurslid gezocht

Door het overlijden van Ab Blankensteijn wil zijn broer Bert Blankensteijn niet meer verder tuinieren en daardoor ook uittreden uit het bestuur. Jammer, je kon zo fijn de dingen waar nodig relativeren Bert. Alvast hartelijk dank voor je inzet. Bert blijft wel lid.

Het bestuur komt nu dus één persoon tekort en is op zoek naar een nieuwe kandidaat. We vergaderen zo'n 5x per jaar plus de algemene ledenvergadering en barbecue/buffet.

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactgegevens vindt u hierboven.

Aanpassingen Windhoos

De Windhoos heeft via Bert Blankensteijn een nieuw keukenblok gekregen. Voor de kinderen ligt er wat te lezen en te kleuren. Alles wat er te organiseren valt voor kinderen stuit op mogelijke gevaren en ongelukjes. Het bestuur kan deze verantwoordelijkheid niet nemen. Jammer, ik ben dus iets te optimistisch geweest bij aanvang van mijn voorzitterschap. Wel staat er een verrijdbare zandbak op het terrein.



Toilet

Misschien heeft u al gebruik gemaakt van ons nieuwe toilet? Eindelijk na 25 jaar! Fred en Sieb, heel erg bedankt voor het plaatsen.

Sluiting hek

Laten we met zijn allen alert blijven opdat er niet weer spullen verdwijnen. Uit voorzorg te allen tijde het hek in het slot laten vallen en de allerlaatste draait bij weggaan het slot nog eens extra om.



Allen een fijne voortgang met tuinieren toegewenst, tot de volgende nieuwsbrief,

Bes van Pinxteren
Voorzitter Eigen Oogst

In memoriam Ab Blankensteijn

Op 20 maart jongstleden overleed ons welbekende lid Ab Blankensteijn.



Een tuinierder in hart en nieren. De moestuin was hem alles. Vanaf het begin van onze vereniging, 25 jaar geleden, zette Ab zich in als voorzitter van de tuincommissie.

Om de mensen te stimuleren keurde hij de tuinen en loofde een beker en andere prijzen uit. Ieder jaar weer spannend wie de beker won.

Maar vooral kende men Ab als de man die het hele jaar door op maandagmorgen om 10 uur de bel luidde voor de koffie. En vaak ook op andere dagen. Eén keer was hij erg teleurgesteld/boos dat, goedbedoeld, een ander koffie zette. Ab had zijn eigen plekkie in de Windhoos.

Hij kon je ook goed wegwijs maken in het tuinieren. Daar zijn gezondheid achteruit ging, kwam zijn broer Bert Blankensteijn hem helpen. Dat hebben ze jaren samen gedaan.

Door een mislukte operatie aan zijn hart en daarna een gebroken heup vorig jaar, werd het voor Ab te moeilijk naar de tuin te komen. In januari hoopte hij nog zo gauw weer naar de tuin te kunnen gaan. Het heeft niet zo mogen zijn.

Bes van Pinxteren

In memoriam Wim Berendsen

Op 20 april jongstleden overleed ons oud-lid Wim Berendsen.

Wim hield van tuinieren maar bovenal van besturen zoals bleek op zijn afscheidsdienst.

Ook voor onze vereniging heeft hij zich ingezet. 25 jaar geleden zorgde hij ervoor dat we werden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij stelde de statuten op en stelde het huishoudelijk reglement samen. Hierdoor werd tuinvereniging "Eigen Oogst" Den Dolder een officiële vereniging.

Nog steeds gebruiken we deze regels en statuten.

Jarenlang is Wim secretaris geweest. Hij was ook nauw betrokken bij het opstellen van ons contract toentertijd met onze verhuurder Reinaerde. Later heeft onze huidige verhuurder Altrecht dit contract vrijwel onveranderd overgenomen. Vol overgave deed hij al dit werk.

Door afnemende gezondheid stopte Wim enkele jaren geleden als secretaris en tuinierder.

De jongere leden zullen zich Wim niet herinneren, de ouderen wellicht nog wel.

Het was een voorrecht voor "Eigen Oogst" dat Wim juist lid was geworden van de tuinvereniging in Den Dolder.

Bes van Pinxteren



Even voorstellen

Nieuw in de tuin:

Begin dit jaar, in de winter, viel mijn oog op een mooi perceel van 50 m². Het was keurig achtergelaten door mijn voorganger. Het voorbereiden kon beginnen, een plattegrond maken, wat wil ik gaan telen en hoeveel. Internet is een dankbare informatiebron. In mijn studententijd heb ik ook een tuin gehad. De kennis is weggezakt maar het enthousiasme van toen is weer terug.

Het is fijn om zo dichtbij huis een moestuin te hebben. Ik woon in Den Dolder en fiets in enkele minuten naar de tuin. Een paar jaar geleden ben ik al eens meegegaan met een kennis naar de tuin en vond de plek een oase. Geen gebouwen zoals huisjes en schuurtjes maar uitsluitend groente telen en oogsten of bloemen kweken.

Inmiddels zaai ik volop en de eerste groente zijn al geoogst.



Caroline van der Hoeven

